

# Ginds de bommen, hier de wetten

Vijf jaar militaire bezetting van Irak, zes jaar bezetting van Afghanistan, 60 jaar bezetting van Palestina, oorlogsdreiging tegen Iran...

Dramatische gebeurtenissen waar wij allemaal ver af van lijken te staan en weinig aan kunnen doen.

En toch is niets minder waar.

Ook in het kleine België worden voorbereidselen op oorlog getroffen. En we hebben het hier niet enkel over het sturen van extra troepen naar Afghanistan of over de Amerikaanse wapentransporten naar Irak die via Antwerpen, vijf jaar na het ontketenen van deze illegale oorlog, nog steeds ongemoeid doorgaan.

Zonder overdrijving mag gesteld worden dat de oorlog waarover wij het hebben een groot deel van de burgers in dit land zal treffen. Het gaat om een oorlog die verklaard werd om onze vrijheden aan banden te leggen. Door het opleggen van een extreme en veralgemeende controle. Door het opleggen, bij wet, van een eenheidsdenken, dat de uitdrukking moet zijn van de Amerikaanse kijk op de wereld.

De eerste schermutselingen in deze oorlog waren zichtbaar in het politiek proces tegen de Marxistische Turkse beweging DHKP-C. Doorheen dit proces werden alle krachten geviseerd, die zich verzetten tegen een wereldsysteem dat oorlog, onrechtvaardigheid en ellende voortbrengt.

Sommige beklagden op dit proces moesten dienen als testcase voor de antiterrorismewetgeving die in België sinds 1 januari 2004 van kracht is. Deze wet maakt het meest onschuldige verzet, zoals de vertaling of de publicatie van teksten, strafbaar.

Maar wie oorlog zegt, zegt ook verzet...

Tijdens de hele zittijd van dit proces (om en bij de 40 zittingen in totaal !) hebben mensen uit

academische, syndicale, politieke en associatieve kringen, de manipulaties en de provocaties van het openbaar ministerie in dit proces op de voet gevolgd en aangeklaagd.

En nu heeft ook het Hof van Beroep zich bij dit verzet aangesloten.

Dit Hof heeft gekozen voor de rol van 'gewetensbezwaarde', eerder dan te kiezen voor de oorlogstaal van de procureur generaal die helemaal de Bush doctrine van de preventieve oorlog aanhangt.

In zijn vonnis van 7 februari laatstleden heeft het Hof van Beroep van Antwerpen de pogingen van de federaal procureur om uitzonderingsrechtbanken op te zetten in België, radikaal afgewezen. Het Hof heeft geweigerd het recht op verzet tegen de de verdrukking door de staat te veroordelen. Het Hof heeft een les 'recht' gegeven aan een procureur, die gans zijn beschuldiging had gebouwd op aanwijzingen en intenties en niet op bewijzen en feiten.

Deze laatste heeft misschien een veldslag verloren in Antwerpen, maar niet de oorlog.

Hij heeft cassatieberoep aangetekend tegen het vonnis en dit proces is dus ver van voorbij.

Onze mobilisatie voor dit proces is een daad van verzet tegen de oorlog.

De volkeren die slachtoffer zijn van bezettingsoorlogen hebben niet alleen nood aan medeleven met hun lijden. Zij hebben ook recht op erkenning en steun van hun verzet. Precies dat wordt door de antiterrorismewetgeving verboden.

Wie zich wil verzetten tegen de oorlogen die ver van ons gevoerd worden, heeft zijn plaats in de rangen van de strijd tegen de antiterrorismewetgeving hier bij ons.

## Comité voor vrijheid van mening en vereniging (CLEA)

[www.leclea.be](http://www.leclea.be)

Email: [contact@leclea.be](mailto:contact@leclea.be)

Tel: 0487 / 174.851

# Avec des bombes là-bas, avec des lois ici

Cinq années d'occupation de l'Irak, six années d'occupation de l'Afghanistan, 60 ans d'occupation de la Palestine, les menaces de guerre contre l'Iran, ... tout cela peut paraître bien loin.

Pourtant, des préparatifs d'une guerre pernicieuse ont bien lieu dans notre petit royaume. Il n'est sans doute pas exagéré de dire que cette guerre sans nom menace une grande partie de nos concitoyens. Il s'agit d'une guerre qui consiste à restreindre nos libertés par une surveillance outrancière généralisée et à nous imposer par la force des lois, une pensée unique conforme à la vision états-unienne du monde.

Cette guerre s'est notamment manifestée lors du procès politique visant le mouvement marxiste turc DHKP-C. À travers ce procès, ce sont toutes les forces réfractaires au système mondial générateur de guerres, d'injustices et de misère qui étaient visées. Certains inculpés de ce procès devaient servir de test case à la loi antiterrorisme belge en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004, une loi qui, dans son état actuel, condamne sans ambiguïté des actes même les plus anodins, comme la traduction et la publication de textes militants.

Mais qui dit guerre, dit aussi résistance...

Et la résistance n'a pas été l'apanage des seuls milieux académiques, associatifs et syndicaux qui ont tout au long du procès (qui s'est étalé sur près de 40 audiences !) dénoncé avec courage les multiples manipulations et provocations du ministère

public. La Cour d'appel d'Anvers a elle aussi résisté.

Cette cour a choisi l'objection de conscience plutôt que de suivre le discours va-t-en guerre d'un procureur fédéral entièrement acquis à la «doctrine Bush» de «guerre préventive».

Dans son jugement rendu le 7 février dernier, la Cour d'appel d'Anvers a anéanti les tentatives du procureur fédéral de créer en Belgique des tribunaux d'exception dignes des dictatures militaires. Elle a refusé de condamner le droit de la résistance à l'oppression des États. Elle a donné une leçon de droit à un procureur qui avait bâti toute son accusation sur des indices et non sur des preuves.

Mais ce dernier a peut-être perdu une bataille à Anvers, mais pas la guerre. Il s'est en effet pourvu en cassation. Ce procès n'est donc pas terminé.

Notre mobilisation dans ce procès est en définitive un acte de dénonciation de la guerre.

Les peuples victimes des guerres d'occupation n'ont pas uniquement besoin que l'on se remémore leurs souffrances. Ils ont également besoin que l'on reconnaisse et soutienne leurs résistances, ce que nous interdit la loi antiterrorisme.

S'opposer aux guerres de conquête menées ailleurs, c'est donc exiger l'abrogation de la loi antiterrorisme en vigueur ici...

## Comité pour la liberté d'expression et d'association (CLEA)

[www.leclea.be](http://www.leclea.be)

Courriel : [contact@leclea.be](mailto:contact@leclea.be)

Tél.: 0487 / 174.851